

9 Bofjärden och Malaise udde



1. Orkidéstigen

Vid stigen längs Bofjärdens sydöstra strand finns det ett flertal arter orkidéer, bl a den ovanliga nästroten. Den växer i ett fåtal exemplar på höger sida innan stigen slutar. Tvåblad, nattviol, ängsnycklar, skogsnycklar och Jungfru Marie nycklar finns ofta i rikliga bestånd.

2. Badplats

Simpnäs playa! Kolbotten, en härlig långgrund sandstrand.

3. Skeppsbyggnadsplats

Här låg en av Björköns många skeppsbyggnadsplatser. Flera av Simpnäs skeppsredare lät bygga sina fartyg här.

4. Sandstenhuggeri

På Kolbotten vid Bofjärden fanns ett stenhuggeri där man bearbetade sandsten som transporterats till Björkö av inlandsisen. I slutet av 1700-talet var Simpnäs den största producenten av ställsten till Roslagens masugnar. I vikens

andra ände, på Stora Änklingen, bröt Stockholms stad gatsten under åren 1907-1923.

5. Norra Bofjärdensängen / Malaise udde

Från de höga klipporna ser man på våren ofta fantastiska hägringar över havet. Då och då kan man i nordost ana Ålands yttersta skärgård. På udden ligger tre små stugor som disponeras av Nordiska Museets Vänner. Från dessa klippor till de grunda Bokobbshällorna kan man följa det rika fågellivet under vår och höst. Havssörnen är en vanlig gäst här ute.

Udden kallas av många för Malaise udde. Den är uppkallad efter René Malaise, som kom hit på 1950-talet.

Så här presenteras Malaise i Wikipedia: "**René Malaise**, född 29 september 1892, död 1 juli 1978, svensk entomolog som konstruerade en fälla för insekter, vilken oftast kallas för Malaisefälla.

Han var gift med journalisten och författaren Ester Blenda Nordström mellan 1925 och 1929. Han deltog i hans utforskande av Kamtjatka i dåvarande Sovjetunionen, där han också varit tidigare mellan 1920 och 1922 tillsammans med Sten Bergman och Eric Hultén. År 1933 gifte han sig med Ebba Söderhell, lärarinna i biologi och religionskunskap vid Lidingö läroverk. Hon följde med honom på expeditionen till Burma och Sydkina, som ägde rum från slutet av 1933 fram till början av 1935."

6. Bad

Här finns det stora och oftast kalla havet att vältra sig i för den djärve. Badkrukor får sitt ljustmäte i de stora hällkar (dammar) med friskt vatten, som även tidigt på sommaren blir riktigt varmt och badbart.

7. Bokobbshällarna

Om man fortsätter att gå på

klipporna längs stranden kommer man efter några hundra meter till Bokobbshällarna. Det är ett gytter av småkobbar och laguner. Om vattenståndet inte är för högt kan man vada och hoppa på stenarna ut till den vackra ön. Här finns härliga klippor att sola på och små vikar att bada i. De långgrunda stränderna och havsvikarna här ute är mycket besökta av sportfiskare. Det är främst havsöring som lockar entusiasterna.

8. Sälviken

När man står längst in i Sälviken och tittar ut mot havet ser man Källskären med den gamla nedlagda lotsstationen. Den var i bruk fram till 1915. Där fanns en fast bemanning hela seglationsperioden och lotsarna kallades ut från Simpnäs med hjälp av en signalmast. Masten står nu utanför museet i Simpnäs.

Parkera i hamnen.